

September: een nieuw schooljaar, een nieuwe jeugdbeweging?

Dammen bouwen en slapen in

Een nieuwe klas, maar misschien ook een nieuwe jeugdvereniging? De Nieuwe Antwerpenaar zocht uit waar u zoal terecht kan. Vanop hun zomerkampplaats prijzen vier kinderen hun groep aan.

KSA op kamp in Rossart van 6 tot 16 jaar



Hoe groot is de groep?

Lauren (12): “We zijn bij de Pagadders met vijf kinderen. Ik ben het enige meisje. Dat valt goed mee hoor, het is een toffe groep.”

Wat valt er op kamp te beleven?

Lauren: “Het thema is China. Keizer Mieklop verstopt zich achter de Chinese Muur omdat hij wordt aangevallen door Mongoliërs. De muur hebben we zelf gebouwd van hout en we hebben een schild gemaakt om ons te beschermen. Het kamp duurt tien dagen. Het eten is heel lekker, we hebben een goede kookploeg. Op de laatste avond is er een groot kampvuur met hoge vlammen. Dan dansen we, zingen we liedjes en krijgen we chips en frisdrank.”

Kan je er goed slapen?

Lauren: “We slapen in gesjorde bedden op pootjes. Je moet daarvoor de touwen goed om de stammen binden en vastknopen. Meestal gaan we rond half tien naar bed, maar soms mogen we later opblijven. Kinderen die de anderen wakker houden, moeten als straf een rondje rond het kamp lopen. Onze groep heeft nog niet moeten lopen.”

Waarom moet je lid worden van KSA?

Lauren: “Omdat het zo bijzonder is. Het is echt een toffe groep en de leiders zijn leuk. Je kan je er goed uitleven.”

De Pagadders is een kleine groep en hoopt op extra vrienden. Kijk snel op www.groep1000.ksjnet.be.

FOS Brabo-Marnix op kamp in Rendeux (Befte) van 7 tot 18 jaar



Hoe groot is de groep?

Amos (11): “Ik hoor bij de Jong-Givers, dat zijn de Jonggidsen en Jongverkenners. We zijn met negen kinderen, waarvan vijf meisjes en vier jongens.”

Wat valt er op kamp te beleven?

Amos: “Vandaag hebben we de materiaaltent opgezet, hout gezocht en straks gaan we nog leuke sporten doen zoals verspringen en hoogspringen. Vanavond gaan we vers brood bakken. Koken en liedjes zingen doen we elke dag. Door ons kamp loopt een beek, waarover we een dam hebben gebouwd. We hebben er zelfs bevers ontdekt. Ze maken onze dam terug kapot.”

Kan je er goed slapen?

Amos: “Tussen 22 en 23 uur liggen we in bed. We mogen in wigwams slapen, want het

thema is Indianen. 's Ochtends spelen we stiekem oorlogje met de kussens. Deze ochtend maakten we teveel lawaai, waardoor de meisjes in de andere wigwam wakker werden. We moesten als straf tien keer pompen en een kwartier uit elkaar gaan staan.”

Ga je volgend schooljaar weer mee?

Amos: “Nee, het is de laatste keer dat mijn zus Luna en ik mee op kamp gaan, omdat onze ouders naar Limburg zijn verhuisd. Het was echt leuk en ik hoop dat de groep er meer vrienden bij zal krijgen.”

Gezocht: helpende handen om de kinderen en jongeren elke week, en op kamp te begeleiden. Zie www.scoutskiel.be.

een wigwam

25 Sint-Joris op kamp in Hamont-Achel van 6 tot 17 jaar



Hoe groot is de groep?

Lauren (13) en Zindzi (13): “Wij zitten nu in de Jogivertak, dat zijn de jongens en meisjes tussen 11 en 13 jaar. In onze tak zitten elf tot twaalf leden, maar we zijn maar met acht op kamp.”

Wat valt er op kamp te beleven?

Lauren en Zindzi: “Vandaag hebben we een planetentocht gemaakt, omdat het thema van het kamp de zonnegod is. Elke dag is een andere planeet belangrijk. Gisteren was het de zon, vandaag is het Mercurius. Elke dag probeer je de krachten van de planeet te veroveren. Als je groep wint, krijg je een edelsteen met de krachten van de planeet, maar als je verliest, moet je iets waardevols offeren, bijvoorbeeld een mooi stuk hout dat je gesjord hebt.”

Wat is er zo bijzonder aan deze scouts?

Lauren: “Weg van school, weg van de wereld, dat is zalig.”
Zindzi: “Alles samen maakt deze scouts leuk: de leiding, onze vrienden,... En je leert veel bij. Ik kan nu koken en op de tweedaagse trektocht moet je zelfstandig zijn, 20 kilometer per dag stappen en kaartlezen!”

Kenden jullie elkaar al vóór de scouts?

Lauren en Zindzi: “Ja, wij kennen elkaar al vanaf de eerste kleuterklas en waren allebei zes jaar toen we lid werden van de scouts. Ze mogen er voor honderd procent op rekenen dat wij nog jaren blijven en uiteindelijk leiding worden!”

De groep heeft meer leiders nodig.

Surf naar www.de25.be.

AKA 6 Antigoon op kamp in Melle personen met een mentale handicap vanaf 6 jaar



Hoe groot is de groep?

Anouk (21): “Ik zit bij de Jonggivers. Wij zijn de jongste groep.”
Jacinth (31): “Ik zit bij de Plugi's. Wij zijn de oudere groep.”

Wat valt er op kamp te beleven?

Anouk: “We zijn naar een dierentuin geweest. We mochten in de speeltuin spelen, op de trein zitten en met de boot varen. Ik zat in een soort schommel waarin je omhoog geschooten kan worden. Ik ging er zeker tien keer in.”

Jacinth: “Wij hebben zelfs op kamelen, pony's en het luchtkasteel gezeten. Onze groep mag meer doen omdat we ouder zijn.”

Kan je er goed slapen?

Anouk: “Alle Jonggivers mogen in de tent slapen. En we mochten allemaal lang uitslapen. We lagen tot half elf in bed!”

Jacinth: “De Plugi's slapen in twee aparte slaapkamers. De oudsten slapen boven omdat zij langer mogen opblijven.”

Wat vonden jullie het leukst?

Anouk: “Het toneeltje van de leiding!”

Leidster Kathleen vult aan: “De leiding doet elke dag een kort toneeltje binnen het kampthema ‘superhelden’. Elke leider heeft dan een superkracht: de ene is slim, de andere heel snel, nog iemand anders dan weer traag.”

Jacinth: “Iets gaan drinken op café!”

Akabe heeft nieuwe begeleiders nodig die twee zondagen per maand, en op kamp helpen.

Zie www.6aka.be.